

Zo, mijn groep had in 30 minuten alle vossen gevonden en toen hebben we nog lekker in de schaduw ijsjes zitten eten en ranja gedronken. Ik vond het wel leuk om een keer lopend naar Bonkhörn te kunnen, zo kan ik mn fietssleutel tenminste ook niet kwijt raken. En mn oma kon me horen zingen, dat was ook fijn. Morgen is alweer de laatste dag....dat is wel jammer want maandag moet ik dan alweer naar school.

Tot vrijdag, Adrianus Bonk

Hollandse Avond

Wat hebben wij toch een mooie avond beleefd met zijn allen woensdag avond! Iedereen lekker dansen op de muziek en met Bonkhörn classics ertussen natuurlijk. We hebben genoten van kaasplankjes van Kaasbus Menno, oer Nederlandse snoepjes én lekkere soesjes voor de verjaardag van Adrianus Bonk.

Wauw!

Wat een feest op het veld. De macarena, vogeltjesdans, pinguindans en natuurlijk de polonaise kwamen allemaal voorbij! Heerlijk met het zonnetje op ons gezicht. Ik hoop dat jullie er net zoveel van genoten hebben zoals ik! En wie weet, tot volgend jaar :P

Feestelijke groet,
DJ AL

Vossenverhalen

Heb jij alle vossen kunnen vinden?

Vandaag vond de prachtige vossenjacht plaats. Dit kwam goed uit voor een visser uit Loppersum, want deze visser viste vandaag niet alleen op visjes, maar ook op wortels in de groentetuin voor zijn konijn. Veel kinderen vertelden de visser daarna dat zij ook een konijn hadden, terwijl anderen vertelden dat ze een cavia of zelfs een muisje hadden. Het was een schitterende vossenjacht, met opnieuw zonnig en warm weer.

Groetjes de visser.

De dierenarts was maar druk druk druk hij was zelfs zo druk dat hij niet altijd op de plek was waar die moest zijn! Hij was zelfs te laat op zijn plek omdat ie gauw nog een prikje anti griep moest zetten! Gelukkig ging alles goed en wordt die gauw beter en heb ik alsnog een paar groepjes langs zien komen voor een stempel.

Zie ik jullie snel weer?

Groetjes de Dierenarts.

Wat hebben wij toch genoten van ons bezoek aan Loppersum. We mogen het natuurlijk helemaal niet zeggen, maar meestal zijn onze bezoeken vreselijk saai. Vandaag was echt anders. We hadden een prachtig plekje aan de Wirdumerweg. Fantastisch om al die kinderen van Bonkhörn hier voorbij te zien komen. Ook al was het erg warm, iedereen bleef even enthousiast zoeken naar alle vossen! En ook nog al die oudere Lopsters die nieuwsgierig voorbij kwamen. Onze polsen zijn wel wat lam van al het zwaaien, maar we hebben het er graag voor over.

We wensen alle kinderen en leiding nog een super laatste dag Bonkhörn. Wij vertrekken weer naar Paleis Huis ten Bosch, maar komen volgend jaar graag weer terug. Wie weet hebben we dan nog wel even tijd om het echte Bonkhörnveld te bezoeken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima

Vandaag heb ik mogen figureren als vos tijdens de spelweek Bonkhörn. Een leuke ervaring met enthousiaste kinderen. In mijn rol als motorrijder had een enkele groep enige moeite mij te vinden ... op 2 meter afstand. Het was een leuke middag om mee te doen. Met standplaats marktplein was het goed vertoeven bij brasserie Meer.

Groetjes van de motorrijder.

Mededelingen:

*Vrijdag worden alle kinderen weer om **9:30 op het veld** verwacht.*

*Omdat het morgen alweer de laatste dag is, zijn ouders, opa&oma's, vrienden en familie welkom om op het veld te komen kijken **vanaf 13:30**.*

Neem eventueel handschoenen mee, voor het sjouwen van alle pallets naar de bult morgen middag.

***Avondprogramma vrijdag**

Om 19:30 is iedereen welkom op het veld voor ranja, koffie/thee en volksdansen

De muzik van de leiding begint om 19:45, met muzikale begeleiding van LOS.

Om 20:30 wordt het vuur aangestoken

Bonkhörn en privacywetgeving

Je gegevens worden alleen gebruikt voor Bonkhörn en delen wij niet met anderen.

Tijdens Bonkhörn worden regelmatig foto's gemaakt. Deze verschijnen soms ook op de website of andere sociale media zoals onze Facebookpagina. Als je daar bezwaar tegen hebt, maak dit dan kenbaar bij de commissie. Ook anderen maken foto's. Hiervoor is Bonkhörn niet aansprakelijk.

Spooktocht verhaal

We hadden eerst een Hollandse avond en daarna hadden we de spooktocht. De spooktocht was heel leuk en ook een klein beetje spannend. Daarna gingen we lekker de hele nacht bij het kampvuur zitten en toen het ochtend werd werden we weer opgehaald.

- Lotte, 12-jarige

Dinsdag

Groep 19 en 20 kwamen na het omroepen direct naar de knutseltent en waren de eerste 2 groepen die compleet waren! Toppers zijn jullie!

Kaasplankjes

Op onze Hollandse avond hebben wij heerlijke kaasplantjes gehad, deze zijn gesponsord door Kaasbus Menno! Super bedankt!

Ijsjes

Vandaag zijn wij lekker afgekoeld met ijsjes. Deze waren gesponsord door Albert Heijn Loppersum

Vrienden van Bonkhörn

Tijdens de week kan je ook nog vrienden van Bonkhörn worden

Je doet een jaarlijkse bijdrage om de week te steunen!
Er kan gelijk op het veld een bijdrage worden gedaan.

De enige echte



Tulpenbollen

Wat: een zakje echte 'ik hou van Bonkhörn tulpenbollen' afkomstig van de Lopster Kleitulp

Wanneer: in de eerste week van oktober doen we een huis aan huis actie in Loppersum

Voorverkoop tijdens Bonkhörn

€4,00 per zakje

2 zakjes voor €7,50



Bonkhörn en privacywetgeving

Je gegevens worden alleen gebruikt voor Bonkhörn en delen wij niet met anderen.

Tijdens Bonkhörn worden regelmatig foto's gemaakt. Deze verschijnen soms ook op de website of andere sociale media zoals onze Facebookpagina. Als je daar bezwaar tegen hebt, maak dit dan kenbaar bij de commissie. Ook anderen maken foto's. Hiervoor is Bonkhörn niet aansprakelijk.